

de stad

hier wonen mensen

waar een jongen
net iets te laat
naar school rent
weg gaat
haar stem
kent het oor
van de man die luistert
naar de vader die gekluisterd
verhuist
naar een ander leven
waar hij werkt
om te geven
zijn buurman het gras maait
voor haar
die een feest geeft
waarop zij danst
met een man
die stemmen hoort
als hij leeft achter glas
van waar zij kijkt
naar de dochter die fietst
de straat uit
en zij voor niets
van deur tot deur
vraagt
zij geven
daar huilt een meisje
de geelbuik vaart
een bakker sluit
hij geeft een ijsje
aan de bloemenman
die rozen pakt voor haar
uit een land in nood
haar leven
voor even hier
het water stroomt
een kat strekt zich uit
plezier
toeristen praten
laten de tijd
een jongen droomt
het leven
dat hij straks leidt
de vrouw is ziek
maar wil niet weten
in de straten
als muziek
klinken namen
verloren
niet vergeten
een man neemt afscheid
een kind geboren
de deur op een kier

waar de jongen leeft
zij niet
hier is liefde
hier is verdriet

wij blijven
in de stad
die ons buren geeft

hier wonen mensen